

# PROJEKT



# ANTI FA #1



Εδώ και τρία χρόνια όλοι συζητάνε για το ποια είναι η λύση στην κρίση. Από τις φτωχογειτονιές μέχρι τα σαλόνια της βουλής όλο για λύσεις ακούμε και λύση δεν βλέπουμε. Σύσσωμοι Σαμαράδες, Βενιζέλοι, Κουβέληδες και οι λοιποί "μεσσίες" προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι η πρόταση του καθενός είναι πιο ρεαλιστική και συμφέρουσα για το "λαό".

Και τι δεν έχει ακουστεί : "Οι μετανάστες μας κλέβουν τις δουλειές , να τους κλείσουμε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης" , "δώστε τα λεφτά σας στους τραπεζίτες αλλιώς δεν θα' χετε να φάτε" , "ΠΤΩΧΕΥΣΗ! αν δεν ακολουθήσουμε τις οδηγίες της τρόικας" . Μετά από τόσο καιρό έχει γίνει προφανές ότι ψάχνουν για μαλάκες. Ο μόνος τρόπος για να χάψουμε αυτά τα παραμύθια , ήταν να μας διασπάσουν, εμάς που ανήκουμε στα κατώτερα στρώματα της κοινωνίας. Και το κάνουν.

Για πάσσο ακόμα θα συνεχίσουμε να τρώμε το παραμύθι ;

**Όσο περισσότερο σου κλέβουν τη ζωή , τόσο  
σε ταιζουν με έθνος και φυλή .**

Ένα πράγμα έχουν σίγουρα καταφέρει, να μας χωρίσουν σε έθνη και φυλές. Παντού στην κοινωνία έχουν παρεισφρύσει εθνικιστικά σκεπτικά. Το ανησυχητικό είναι ότι αυτά δεν εκφράζονται πλέον μόνο από φασίστες, ακροδεξιούς και λοιπά εκτρώματα αλλά από ενεργά κομμάτια της κοινωνίας, από νέους του δρόμου και των γηπέδων και από φαινομενικά προοδευτικούς ανθρώπους.



Πάντα σε καιρούς οικονομικής κρίσης όλοι έψαχναν έναν "αποδιοπομπαίο τράγο". Φυσικά αυτό κάνει γόνιμο το έδαφος για κάθε είδους εθνικισμό. Σίγουρα είναι πιο εύκολο να τα βάλεις με έναν μετανάστη που έχει φύγει από τον τόπο του εξαιτίας πολέμου ή πείνας, από το να τα βάλεις με τους πραγμάτικους υπαίτιους της κατάστασης που βρισκόμαστε σήμερα. Το σημερινό και αυριανό σου αφεντικό, το αφεντικό των γονιών σου, το κράτος που κάθε μέρα σε εκβιάζει για να σου πάρει ακόμα περισσότερα και γενικότερα όλο το σύστημα που σε θέλει όλη σου τη ζωή με σκυμμένο το κεφάλι. Και ας μνη ξεχνάμε και τους μπάτσους που με περίσσεια ευχαρίστησαν προστατεύουν όλα τα παραπάνω (όχι, το να είσαι μπάτσος δεν είναι ένας ακόμα τρόπος να βγάλεις



το ψωμί σου, είναι το να χάνεις την αξιοπρέπεια σου και να την στερείς από άλλους).



## Περί φασιστών.

Και μέσα σε όλο αυτό το συρφετό έρχεται και η Χρυσή Αυγή. Τα εδώ και χρόνια τσιράκια των μπάτσων, των αφεντικών, και των μαφιόζων έρχονται να μας δείξουν τον αντισυστημικό δρόμο. Ποιόν πάνε να κοροιδέψουν? Νεοναζί και φιλοχουντικοί από τα γεννητούρια τους προσπαθούν να πείσουν τον λαό ότι πρόκειται απλά για μια ομάδα ευπάτριδων. Τόσο εύκολα θα ξεχάσουμε την ιστορία και ειδικά εδώ στην Κρήτη με τους χιλιάδες νεκρούς και τα αδιανοήτα εγκλήματα των ναζί? Οι παππούδες μας τους σκότωναν και εμείς θα τους ψηφίζουμε? Τα σάπια επιχειρήματα τους περί εγκληματικότητας των μεταναστών βλέπουμε ότι δεν μπορούν να πείσουν διότι ξέρουμε καλά ότι αυτό που αυξάνει την εγκληματικότητα δεν είναι το χρώμα του καθενός, αλλά η κοινωνική εξαθλίωση. Την ίδια στιγμή που ο επίσημος κατώτατος μισθός είναι 40 ώρες για 400 ευρώ, ας φανταστούμε σε τι οικονιμικές συνθήκες θα ζουν όλοι αυτοί οι ανασφάλιστοι μετανάστες (ή και Έλληνες), που σιγουρά το εισόδημα τους δεν προσεγγίζει καν αυτό. Ας μην ξεχνάμε βέβαια και τις ρητορείς τους πριν μπουν στην βουλή, και είδαμε τι έκαναν. Συστηματοποιούνται σταδιακά όπως είναι αναμενόμενο για κάθε ομάδα που εμπλέκεται με το παιχνίδι της εξουσίας. Αλλά δεν χρειάζονται καν όλα αυτά για να φανεί τι "λεβέντες" είναι οι "αντισυστημικοί" Χρυσαυγίτες, φαίνεται και από τις πράξεις τους εδώ στο Ηράκλειο. Σήμερα που οι μπάτσοι τους φυλάνε ακόμα τα γραφεία τους στην Αθηναρνασσό, που βάζουν πιτσιρικάδες να δέρνουν μετανάστες για εκείνους και που βγάζουν ιστορίες φαντασίας για να πείσουν ότι έχουν τον κόσμο με το μέρος τους.



Εμείς απαντάμε με **ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΜΟ**, όχι μόνο για τους παραπάνω πλόγους αλλά για όλους τους πλόγους του κόσμου. Και όχι αντιφασισμό των σαλονιών και των διαπραγματεύσεων αλλά αντιφασισμό του δρόμου και της καθημερινής ζώης. Στις γειτονιές μας, στα σχολεία μας, στα πανεπιστήμια και στις δουλειές μας. Επιπλέον με να είμαστε :

με τους φτωχούς και τους εργάτες  
και όχι με τα αφεντικά και τους λακέδες τους,  
με την αξιοπρέπεια  
και όχι με την υποταγή,  
με τους ανθρώπους  
και όχι με τα γουρούνια.

Σε ένα κόσμο που τα σύνορα υπάρχουν μόνο για τους ανθρώπους και όχι για τα πλευτά, θέλουμε

Αλβανούς συμμαθητες  
Αφγανούς συνάδελφους  
Πακιστανούς γείτονες και

# ΚΛΩΤΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ



αυτόνομη  
συλλογικότητα  
directiva 'από τα κάτω'  
<http://directiva.espivbl>

\* Δεν έχουμε σχέση και είμαστε  
ενάντια σε media, κόμματα,  
αφεντικά και μαφίες .